

Weekbrief

jaargang 23, 2018– 2019, nr. 24



Als je bang bent

Kind op maandag

In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden 'pak mijn hand' zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.

Zendingsgeld

De opbrengst van deze week was **€ 23,00**. We sparen voor de Stichting kansarme kinderen in Nederland.



Rijouders gevraagd

Op woensdag 13 maart om 8.30 uur gaat groep 1/2 naar Nes voor de voorstelling Runtsje, Huntsje. We hebben hiervoor rijouders nodig. De ouders die rijden mogen natuurlijk ook bij de voorstelling blijven. Wie wil en kan? Graag even doorgeven aan de juf.

De letterkast in groep 1 en 2

De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter B van boerderij. De spullen moeten wel in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen *bû* (en geen *bee*))



Topografie groep 6

Deze week hebben de kinderen de kaart van Gelderland mee gekregen om thuis te oefenen. De toets is op vrijdag 15 maart.



Tafels stampen in groep 4

Fijn dat er zo goed geoefend wordt met de tafels door de kinderen in groep 4. Op 8 maart (dat is morgen al!!) moet iedereen de tafel van 4 van voor naar achter en door elkaar kennen!!

En groep 3 en 4:

Denk aan je logboek van Samen Beter Lezen!!

Werkavond kind-ouder op 19 maart

U bent samen met uw kind(eren) welkom. Op die avond keren we de rollen voor eventjes om. Uw kind vertelt u over de verschillende vakken, boeken, opdrachten, werkjes, hoe-ken etc. En misschien heeft hij of zij ook wel een leuke opdracht voor u bedacht. U wordt dus door uw eigen kinderen wegwijs gemaakt. Daarom is het wel de bedoeling dat kinderen bij hun eigen ouder(s) blijven. Bij meerdere kinderen kunt u zich òf als ouders opsplitsen òf met het hele gezin de verschillende groepen bezoeken. In groep 5 t/m 8 gaan de kinderen u wat vertellen over het werken met de ChromeBooks.

Kalender maart 2019

13 maart	Uur cultuur groep 1 en 2
14 en 15 maart	Annet afwezig ivm studie-tweedaagse. Weekbrief op 13 maart.
Dinsdagmiddag 19 maart	Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
19 maart 18.30—19.30 uur	Werkavond kind—ouder (zie hier boven de uitleg)

De Hagen 15
9161 BX Hollum—Ameland

telefoon: 0519-55 45 00
info@cbskoninginwilhelmina.nl
www.cbskoninginwilhelmina.nl