

# Weekbrief 26

jaargang 25, 2020– 2021



## Kind op maandag. Wie is Jezus?

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze week de dochter van Jairus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen?



## Goede doelen

Deze week spaarden we samen € 30,00. Hartelijk dank daarvoor. We sparen nog even door voor de Stichting "Het vergeten kind".

## Werkavond

De werkavond kind-ouder, die gepland staat op 25 maart, gaat in verband met de corona-maatregelen dit jaar niet door.



## De letter van de week in groep 1 en 2

De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter "A". De spullen moeten wel in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen a en geen aa)

## Gymlessen

In weekbrief 16 meldde ik dat juf Marrit begonnen was met de opleiding bewegingsonderwijs. Helaas is de opleiding, vanwege corona, weer gestopt. Daarom zal meester Johann toch op dinsdag en donderdag gym blijven geven en werkt juf Marrit op die middagen in groep 5/6.

Kalender maart /april 2021	
Donderdag 1 april	Continuerooster. Iedereen om 14.00 uur vrij.
Vrijdag 2 t/m ma 5 april	Paasvakantie
20 en 21 april	Eindtoets groep 8
27 april	Koningsdag = vrije dag