

Weekbrief 27

jaargang 25, 2020– 2021



Kind op maandag. Help mij toch!

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft.



Goede doelen

Deze week spaarden we samen € 11,85. We sparen nog even door voor de Stichting "Het vergeten kind". Komende week is dit de laatste keer dat we hiervoor sparen. We hopen dan € 100,00 te kunnen overmaken.

Feest in groep 5/6

In de voorjaarsvakantie is juf Willy jarig geweest. Dit gaat ze vieren met haar groep op woensdag 17 maart. De kinderen mogen die dag natuurlijk verkleed op school komen en ze hoeven geen eten en drinken mee voor de pauze.



De letter van de week in groep 1 en 2

De kinderen mogen vanaf maandag dingen meeneemen die beginnen met de letter "P". De spullen moeten wel in de kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen pûh en geen pee)

Kalender maart /april 2021	
Donderdag 1 april	Continuerooster. Iedereen om 14.00 uur vrij.
Vrijdag 2 t/m ma 5 april	Paasvakantie
20 en 21 april	Eindtoets groep 8
27 april	Koningsdag = vrije dag

Al een poosje hebben we vanuit het gebiedsteam van de gemeente Ameland een nieuwe contactpersoon. Zij stelt zich hieronder aan u voor.

Even voorstellen:

Mijn naam is Karin Schoenmaker, ik ben 37 jaar, getrouwd en woon, samen met onze katten, in Winschoten.

Ik heb de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan en werk als cliëntondersteuner bij MEE Noord. Ik werk sinds anderhalf jaar bij het gebiedsteam op Ameland, daarnaast werk ik ook nog bij een gemeente dichterbij huis. Ameland is voor mij niet naast de deur, maar tot nu toe reis ik met veel plezier heen en weer tussen Winschoten en Ameland.

Vanuit het gebiedsteam ben ik contactpersoon voor de basisscholen. Dit betekent dat ik regelmatig contact heb met de intern begeleider en u mij vragen kunt stellen over verschillende onderwerpen zoals vragen rondom hulp en zorg aan kinderen, gezondheid, welzijn, werk & inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Enkele voorbeelden van hulpvragen zijn: "Ik heb zorgen om mijn zoon/dochter, welke hulp kan ik krijgen", "Wij gaan scheiden, kan ik mijn kinderen hierop voorbereiden?" en "Ik ben getroffen door de toeslagenaffaire kinderopvang en wil graag hulp".

U kunt contact met mij opnemen via de intern begeleider, het algemene nummer van het gemeentehuis of via de email op gebiedsteam@ameland.nl

Misschien is de drempel om Karin te bellen voor u groot of misschien heeft u geen grote problemen maar vindt u het wel fijn om er af en toe eens met iemand over te kunnen praten. Daarvoor hebben wij de Koffietafel bedacht. Helaas is het door corona nog niet mogelijk geweest om echt bij elkaar te komen. Daarom zullen we nog dit schooljaar een on-line bijeenkomst organiseren. U krijgt hierover, via de weekbrief, begin april bericht. Hieronder nog even de uitleg van de koffietafel.

Idee: Vier keer per schooljaar is er, voor ouders, de mogelijkheid om aan te schuiven aan de koffie/theetafel. Daarbij is aanwezig Karin Schoenmaker vanuit het gebiedsteam Ameland en evt. Annet, Pauline of Inge. Ouders kunnen sparren met andere ouders over zaken waar zij tegenaan lopen in de opvoeding. Zij kunnen hun vraag ook voorleggen aan Karin omdat zij bij deze bijeenkomsten de professional is. Ouders kunnen ook komen om een ondersteunende rol te bieden. Dus niet met vragen maar juist met ervaringen om anderen te helpen. Of gewoon om te luisteren.

Doel: Alledaagse dingen die spelen bij de opvoeding bespreekbaar maken. Dit doen op een laagdrempelige manier. Ook ervaringen van anderen horen kan al helpen bij de oplossing of acceptatie

Waar kan het over gaan? Slaapproblemen, bedtijd, driftbuien, zindelijkheid, eetproblemen, puberteit, alcohol, gamen etc.

